

Per mail vroeg ik Sharon over het beginnen van Grootmoedersgroepen door en voor mannen. Dit is wat zij antwoordde:

"Ten aanzien van het starten van een Grootmoedersgroep voor mannen bekruipt mij een soort nieuwsgierigheid naar waarom een man daartoe gedreven zou worden, en ik vraag me af of er wel een man bestaat die werkelijk begrip heeft van de boodschap van Yin en Yang en de manier waarop het werkt. De werking van Yin komt van nature niet tot mannen, omdat zij vanwege hun man zijn meer Yang zijn dan Yin. De Grootmoeders hebben dit keer op keer verklaard. Wanneer iemand een Grootmoedersgroep voor alleen mannen zou willen beginnen, dan zou deze groep geleid moeten worden door een man en een vrouw gezamenlijk. En de nadruk zou dan moeten liggen op het man zijn en op het evolueren van mannen naar een evenwichtige verhouding tussen Yin en Yang, in zichzelf en in de wereld. Over het starten van een reguliere Grootmoedersgroep door een man kan ik je ook nog het volgende zeggen. De Grootmoeders zeggen: "Om Onze Bekrachtiging in de Yin-energie te kunnen geven is een Yin omhullend lichaam nodig, dus een vrouw." Een Grootmoedersgroep met een man aan de leiding zal niet werken, omdat een man door zijn aard een omhullend lichaam is van Yang-energie. In plaats van het Grootmoederswerk te doen is die groep dan eigenlijk iets heel anders aan het doen. De Grootmoeders roepen ons op tot iets nieuws. Wij worden niet opgeroepen tot het oude hiërarchische systeem van de Yang-energie, niet tot de gebruikelijke gerichtheid op doelen, niet tot controleren en niet tot het materialisme waaraan we zo gewend zijn geraakt, maar tot iets geheel anders. Zij zeggen: "Om het evenwicht op de Aarde weer te herstellen moeten vrouwen de leiding nemen. Op een andere manier gaat het niet." Het is voor mannen heel moeilijk om dit te begrijpen, omdat mannen gedurende duizenden jaren gewend zijn in de 'bestuurdersstoel' te zitten en omdat het merendeel van hen die positie niet op wil geven. Maar nu zijn de energieën aan het verschuiven en het is tijd voor de mannen om met deze beweging mee te gaan, en om vrouwen te steunen en klaar te staan hen te assisteren wanneer zij het leidende werk op zich hebben genomen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Liefdevolle groeten, Sharon."

Ja, mannen, en ook vrouwelijke lezers van deze rubriek, hier hebben we wel iets aan. Een helder en duidelijk verhaal. Het is zoals het is. Niet treuren dus. De Grootmoeders zeggen dat er voor de mannen ook werk gegeven zal worden, en Zij zeggen er ook nog bij dat het belangrijk werk zal zijn. Tot die tijd kunnen we eigenlijk best onze handen vol hebben aan het bijbenen van de energieën die aan het verschuiven zijn en om met deze beweging mee te gaan. Trouwens, het is volgens mij ook zeker al belangrijk werk om al die bijzondere vrouwen te steunen en klaar te staan om hen te assisteren. Waarom zouden we nog meer willen dan dit?

De Grootmoeders hebben beloofd dat er voor mannen belangrijk werk zal komen, maar als ik Sharon's antwoorden lees, en nog eens in de twee Grootmoeders-boeken kijk, dan vind ik naast het eerder genoemde steunen en assisteren van vrouwen nog een hele reeks aan meer dan zomaar wat werk voor mannen. Er is voor ons al onvoorstelbaar veel werk dat we kunnen en eigenlijk zouden moeten doen. Als we beginnen met kijken in hoofdstuk 12 van het tweede boek, dat gaat over *mongen*, wat is er dan direct al veel werk aan de winkel. Mannen die het bewustzijn van een jongen(tje) nog niet te boven zijn gekomen. Mannen die zich vooral en vaak zelfs uitsluitend laten leiden door eigenbelang. De Grootmoeders zeggen: "Er zit heel veel 'mijn' in een mongen. Een mongen is een voorbeeld van stilstaande ontwikkeling. Het fundamentele verschil tussen een man en een mongen is zelfzuchtigheid. Een mongen doet alles voor zijn eigen belang, om zijn ego op te blazen, en om zich veilig te voelen."

Zo, dat is ook helder en duidelijk, werk genoeg voor ons. Wat kunnen we doen? Welk werk past bij mannen? Onzelfzuchtigheid is volgens mij de sleutel. Dus mannen (of moet ik zeggen mongens?), kijk in hoofdstuk 12 wat op ons van toepassing is en welk werk er nog valt te doen.

Hoe mooi kan het zijn als we ons ego niet meer laten bepalen wat we doen. Ik voel een zachte blijheid door me heen stromen als ik me voorstel dat we ons zover gaan ontwikkelen dat we zelfs boven ons man-zijn uitstijgen. De Grootmoeders zeggen: "Wij zijn gekomen voor iedereen." Voor mij houd dit in dat Zij ook voor alle mannen zijn gekomen en in het verlengde daarvan betekent dit dat het ook op mannen van toepassing is als Zij zeggen: "Herinner je wie je bent."

In hoofdstuk 18 van het eerste boek zeggen de Grootmoeders: "De bedoeling van het leven is te herkennen wie je bent, de aanwezigheid van het Goddelijke overal te herkennen en je onder de oppervlakte te begeven in de stroom van weten wat alles is." De Grootmoeders geven ons de vaststelling dat alle dingen, alle dieren en alle mensen niets anders zijn dan Goddelijk.

Het werk dat voor ons bedoeld is, voor zowel vrouwen als voor mannen, is om onder de tot nu toe algemeen gebruikelijke manier van kijken te zien wie wij Werkelijk zijn. De bedoeling van ons leven is ons onophoudelijk identificeren met het innerlijke Goddelijke van onszelf en van alles en iedereen om ons heen. De bedoeling van het leven is ons belangrijkste werk, de herkenning van de Goddelijke eenheid. Als ik me afvraag hoe we dit kunnen bereiken krijg ik als antwoord: door wijsheid. Maar wat is wijsheid? Wij-heid is wijsheid. Als we voorbij elke vorm van afgescheidenheid willen zien, maken we contact met wijsheid. De Grootmoeders zeggen in hetzelfde hoofdstuk 18: "Wijsheid bestaat als het ego uit de weg is geruimd." En ook zeggen Zij: "De omhelzing van wijsheid is te groot voor dualisme." Hiermee hebben de Grootmoeders ook aan ons mannen een meer dan belangrijk werk gegeven. Hoe mooi kan het worden als ook wij mannen, samen met de vrouwen, dit werk oppakken als de bedoeling van ons leven. Hoe vol liefde zal onze wereld zijn als we, zoals de Grootmoeders zeggen, herkennen wie wij werkelijk zijn, we ons niet af laten leiden door gedrag en we het Ware wezen in iedereen omhelzen?

Goddelijke groeten,
Job Reilman