

Mijn manier van werken met de Grootmoeders is ontstaan uit een hele diepe innerlijke drijfkracht (eerder: duwkracht) die mij naar Tielrode voerde om er de grote Internationale Bijeenkomst van De Grootmoeders Spreken bij te wonen, die Sharon daar gaf.

Ik heb Sharon verteld dat ik al 9 maanden dat "duwen" voelde, dat ik als het ware een vrouwengroep "moest" opstarten maar dat ik niet durfde! Ik wist toen ook nog niet zoveel van de Grootmoeders. Sharons antwoord sloeg me van mijn sokken door diens simpelheid! Sharon zei: "Ik was ook bang" en ze leunde achterover en keek mij met haar heel donkere arendsogen aan en zei: "Maar nu zit ik hier!". Ze boog voorover, nam haar balpen weer ter hand en een reuze glimlach deed haar hele gelaat oplichten.

Later die namiddag hoorde ik haar oproep aan de menigte: "Wie wil een groep oprichten? En waar zal deze plaatsvinden?" Ik stond rechtop en riep: "Gudrun, voor Limburg."

En toen kon ik niet meer terug en ik heb er nog geen spijt van gehad! Ik ben als mens erg "gegroeid" dankzij het samenwerken met de Grootmoeders. Ik werk voornamelijk door de groep belevenissen te laten ervaren en dit door middel van meditatie, zang, dans en andere disciplines, al naargelang de Grootmoeders mij dit "doorgeven". Het vervult me en verbaast me nog steeds hoeveel liefde er stroomt. Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk mag doen.

Gudrun de Bruyne, baken Grootmoeders-groep Elsloo